

# Udvalgte sange

- af Jørgen Olsen den Yngre

Hej Spillemand

Et sted for os selv

Vi er på Fur

Hun er her igen

Susanne

Det er længe siden

The Girls of My Life

Ikke mere ensomhed

Din kærlighed forsvinder

Når du rør' ved mig

Jeg græder kun når det er regn

Der er ikke mere, du ka' gør'

En bold der er rød

Lad os være venner

I næt blåw Peters kuen holdt te

Hang On to the Good Memories

Dagdrømmeri

Lykken er et andet sted

Endnu en dør

# Hej spillemand!

*Melodi: Bob Dylan (Mr. Tambourine Man)*

*med The Byrds: <https://www.youtube.com/watch?v=uPqAvgN6Tyw>*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1975*

Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at tænke på noget andet.  
Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at flygte fra min virkelighed.

Jeg har haft en hel del sorger – der er sket så meget slem, og det hele kører rundt i hovedet på mig.  
I en time eller to skal det bare være glemt.  
Det er derfor, at jeg prøver på at nå dig.  
Tag og spil en melodi,  
fyldt med sjæl og harmoni,  
med en masse rytme i.  
Sådan noget ka' jeg li'.  
Sådan noget har en gavnlig virkning på mig.

Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at tænke på noget andet.  
Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at flygte fra min virkelighed.

Jeg vil ikke være fuld, og jeg vil ikke ryge shit.  
Jeg vil hellere flippe ud til dine sange.  
Jeg har gjort de andre ting – det er ofte gået skidt.  
Det blev faktisk meget værre mange gange.  
Så nu kalder jeg på dig.  
Du skal hjælpe mig på vej  
væk fra skæbnens onde leg.  
Tag og spil en sang for mig!  
Lige nu helst en af dem, der er lidt lange.

Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at tænke på noget andet.  
Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at flygte fra min virkelighed.

Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at tænke på noget andet.  
Hej, du der spillemand, spil en sang for mig;  
for jeg trænger til at flygte fra min virkelighed.  
Hjælp mig med at flygte fra min virkelighed!

# Et sted for os selv

*Melodi: Tom Springfield*

*(A World of Our Own)*

*med The Seekers: <https://www.youtube.com/watch?v=PSxwqBJLU8A>*

*Dansk tekstt: Børge Lindschouw & Jørgen Olsen den Yngre – 2010 & 1986*

Hold nu fri, rejs din vej  
og pak problemer ned!  
Sig farvel til rutine og bekvemmelighed!  
Bo i telt på en ø og spis fremmed mad  
og lær små dansetrin udenad!

Vi bor et sted for os selv,  
er strandet på en ø,  
nyder livet og sejler vor egen sø.  
Vi tænder et bål, når solen går ned,  
spiller guitar og synger om fred.

Gå en tur på en eng,  
plukke en buket  
med Marie på skulderen, synes livet er let.  
Så vil hun hjem til mor – hun skal snart til ro;  
Det skal jeg sikkert først klokken to.

Vi bor et sted for os selv,  
er strandet på en ø,  
nyder livet og sejler vor egen sø.  
Vi tænder et bål, når solen går ned,  
spiller guitar og synger om fred.

Vil du også holde fri og finde et fristed,  
så pak instrumenterne, ta' børnene med!  
Her på øen er det umuligt at slås;  
I kan lære at danse med os.

Vi bor et sted for os selv,  
er strandet på en ø,  
nyder livet og sejler vor egen sø.  
Vi tænder et bål, når solen går ned,  
spiller guitar og synger om fred.

Vi bor et sted for os selv,  
er strandet på en ø,  
nyder livet og sejler vor egen sø.  
Vi tænder et bål, når solen går ned,  
spiller guitar og synger om fred.

# Vi er på Fur

*Melodi: Tom Petty & Jeff Lynne (All the Wrong Reasons)  
med Tom Petty and the Heartbreakers*

<https://www.youtube.com/watch?v=y1bqeCQHUVo>

*Dansk tekst: Børge Lindschouw & Jørgen Olsen den Yngre - 2017*

Når et år det er forbi Sankt Hans,  
går der ikke mange uger,  
før vi mødes på en lille ø  
til en lejr, der virkelig duer.

Åh åh åh åh! Vi er på Fur  
imellem grønne lunde.  
Åh åh åh åh! Vi er på Fur,  
og hver har sine grunde.

Det er sundt at leve i vor lejr  
for ikke mange kroner.  
Vi har plads til alle her hos os,  
plads til alle toner.

Åh åh åh åh! Vi er på Fur  
imellem grønne lunde.  
Åh åh åh åh! Vi er på Fur,  
og hver har sine grunde.

Vi danser ud med krop og sjæl  
til spillemandsmusikken.  
Vi har åbne bål og frisbeeleg  
og tid til romantikken.

Åh åh åh åh! Vi er på Fur  
imellem grønne lunde.  
Åh åh åh åh! Vi er på Fur,  
og hver har sine grunde.

Når vi så desværre skal ta hjem,  
åbner vi det næste år på klem.  
Vi vender stærkt tilbage til Fur  
og gir musikken endnu en tur.

Åh åh åh åh! Vi er på Fur  
imellem grønne lunde.  
Åh åh åh åh! Vi er på Fur,  
og hver har sine grunde.  
Åh åh åh åh! Vi er på Fur,  
og hver har sine grunde.

# Hun er her igen

*(Here She Comes Again)*

*melodi og originaltekst: Chris Hillman & Roger McQuinn  
med Chris Hillman, Roger McQuinn m.fl.*

<https://www.youtube.com/watch?v=4FrysGvsbao>

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 2018*

-

Hun er her igen,  
og som så mange gange før,  
så gør jeg, hvad hun si'r,  
og jeg håber bare, hun bli'r.

Hun er her igen;  
fordi jeg brænder af begær  
så får hun alt af mig.  
Jeg håber, hun ikke går sin vej.

Når jeg tænker mig om,  
ved jeg godt, jeg leger med ild.  
Men når hun har sat sig  
lige ved siden af mig,  
bli'r jeg bare ganske vild.

Hun er her igen,  
hun breder sine arme ud,  
og jeg er revet med.  
Det'r den store lidenskab, der er på gled.

Når jeg tænker mig om,  
ved jeg godt, jeg leger med ild.  
Men når hun har sat sig  
lige ved siden af mig,  
bli'r jeg bare ganske vild.

Hun er her igen,  
og som så mange gange før,  
så gør jeg, hvad hun si'r,  
og jeg håber bare, håber bare,  
håber bare, håber at hun bli'r.

# Susanne

*Melodi: Leonard Cohen (Suzanne)*

med Leonard Cohen: <https://www.youtube.com/watch?v=svitEEpI07E>

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1973*

Susanne ta'r dig med sig  
til et sted nær ved floden.  
I sætter jer på bænken.  
Den er grøn og næsten rådden;  
men du tænker kun på hende  
og de ting, hun vil fortælle;  
for hun er jo ikke længere  
en af dem, der virkelig lever.  
Hun har mistet håb og drømme  
i en verden fuld af smerte.  
Hendes øjne er så fjerne,  
og hun føler sig så gammel,  
selv om hun er enogtyve.  
Og du ved, det er sandsynligt,  
du den samme skæbne får;  
for I minder om hinanden.  
Det'r sikkert kun et spørgsmål om hvornår.

Susanne er en pige,  
du har kendt, fra du var lille.  
I har haft en fælles barndom.  
I har leget med hinanden,  
plukket blomster langs med grøften,  
set de samme fugle flyve.  
I har bygget smukke slotte  
af de sten, I fandt ved floden;  
men fra hun var næsten sytten,  
sås i pludselig ikke mere.  
Hun havde sine planer  
om en verden endnu bedre.  
Nu er alle drømme knuste.  
Og du ved, det er sandsynligt,  
du den samme skæbne får;  
for I minder om hinanden.  
Det'r sikkert kun et spørgsmål om hvornår.

Susanne ta'r din hånd  
og hun fortæller sin historie.  
Du lytter koncentreret;  
for det har din interesse,  
hvordan hun er blevet sådan.  
Hendes stemme nærmest ryster.  
Hun fortæller om en verden,  
hvor hun ingenting kan finde,  
og hun søger ikke mere;  
for nu har hun resigneret.  
Hun rejser sig fra bænken,  
du får et kys på kinden,  
og hun vandrer bort i natten.  
Og du ved, det er sandsynligt,  
du den samme skæbne får;  
for I minder om hinanden.  
Det'r sikkert kun et spørgsmål om hvornår.

# Det er længe siden

*Melodi: Leonard Cohen (Seems so Long Ago, Nancy)*

*med Leonard Cohen: <https://www.youtube.com/watch?v=5gQZUUHULco>*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1974*

Det er længe siden,  
vi var sammen her.  
Du er så forandret,  
stemningen er sær.  
Det kan være, det er mig,  
der ikke er som før.  
Jeg tror, det skyldes, at jeg nu  
har glemt, hvordan man gør,  
fordi jeg ikke tør.

Kan du stadig huske,  
dengang vi var små?  
Husker du vore drømme  
om det, vi sku' nå?  
Nu er vores verden tom,  
og himlen den er grå.  
Jeg har glemt, hvordan det var  
dengang den var blå,  
dengang vi var små.

Det er længe siden,  
jeg har været glad.  
Har du haft det bedre,  
siden vi skiltes ad?  
Din hånd fortæller mig om slid  
for husly og for brød;  
men dine øjne har endnu  
den samme varme glød,  
trods alt, hvad livet bød.

Vi må atter skilles.  
Mødet blev så kort.  
Skæbnen leger med os,  
livet flyver bort.  
Jeg er syv-otte mil herfra  
Ved næste morgengry.  
Jeg går for sidste gang min vej  
fra denne stille by,  
hvor jeg en gang var ny.

# The Girls of my Life

*Melodi og tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1969*

There are young couples in the park,  
And the young couples kiss in the dark,  
And the girl says, "I love you, Mark!"  
But the girls of my life said "No!"  
To me.  
The girls of my life said "No!"

There are young couples in the street,  
And the young couples kiss when they meet,  
And the girl says, "You're all I need."  
But the girls of my life said "No!"  
To me.  
The girls of my life said "No!"

There are young couples in the hall,  
And the boy is so strong and tall,  
And the girl says, "I love you, Paul!"  
But the girls of my life said "No!"  
To me.  
The girls of my life said "No!"

There are young couples here and there,  
There are young couples everywhere,  
And the girl says, "I think, I care."  
But the girls of my life said "No!"  
To me.  
The girls of my life said "No!"  
The girls of my life said "No!"

# **Ikke mere ensomhed**

*Melodi: Kris Kristofferson (Help Me Make It through the Night!)  
med Gladys Knight: <https://www.youtube.com/watch?v=0D6HsaQ4EJM>  
Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1986*

Tag din frakke af igen!  
Hæng din hue på min knag!  
Og tag ingen steder hen,  
før vi når endnu en dag!

Læg din arm omkring min ryg!  
Tag lidt spænding fra min krop!  
Jeg føler mig så tryk.  
Du må ikke holde op.

Du må ikke ta' af sted!  
Du skal blive her hos mig.  
Ikke mere ensomhed!  
Nu har jeg brug for dig.

Klød min nakke! Stryk mit hår!  
Lad mig høre dit hjerte slå!  
Glem din verden udenfor!  
Der er meget, vi skal nå.

Du må ikke ta' af sted!  
Du skal blive her hos mig.  
Ikke mere ensomhed!  
Nu har jeg brug for dig.

Klød min nakke! Stryk mit hår!  
Lad mig høre dit hjerte slå!  
Glem din verden udenfor!  
Der er meget, vi skal nå.

# Din kærlighed forsvinder

*(You've Lost that Loving Feeling)*

med The Righteous Brothers: <https://www.youtube.com/watch?v=r8hjtFq3vE0>

*Melodi: Barry Mann*

*Originaltekst: Cynthia Weil*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1986*

Du lukker aldrig mer dine øjne tæt ved mig,  
og når jeg snakker til dig, ser du en anden vej  
Nej, det bliver aldrig det samme  
mere. Vort forhold  
er en døende flamme.

Din kærlighed forsvinder,  
og håbløsheden vinder.  
Det hele bli'r til minder.  
Det er den vej, det går.  
Woow, Woow Wood!

Det er så længe siden, at du har ringet til mig.  
Initiativerne går kun den ene vej.  
Lad os få det på det rene:  
”Sig mig! Vil du  
gerne være alene?”

Din kærlighed forsvinder,  
og håbløsheden vinder.  
Det hele bli'r til minder.  
Det er den vej, det går.  
Woow, woow Wood!

Nu er det på tide, at vi siger farvel.  
Og tak fordi, du gav mig så meget af dig selv!  
Jeg gjorde, hvad jeg kunne, gav hvad jeg ku' gi';  
Men det var alt for lidt, og nu er det forbi.  
Forbi, fordi

Din kærlighed forsvinder,  
og håbløsheden vinder.  
Det hele bli'r til minder  
og til åbne sår.  
Det er den vej, det går.  
Woow, woow woow!

# Når du rør' ved mig

*(Sometimes When We Touch)*

*Melodi: Barry Mann*

*med Flemming Bamse Jørgensen:*

[\(475\) Sometime When We Touch - YouTube](#)

*Originaltekst: Dan Hill*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 2021*

Du spør om jeg ka' li' dig, og om vi skal være par;  
men jeg har brændt mig gang på gang og tøver med mit svar.

Fortæl mig nu lidt mere, om hvad du holder af!  
Det er så lidt, jeg ved om dig og det, du kommer fra.

Men når du rør' ved mig, så føles det så trygt,  
og jeg mærker, jeg er mellem håb og frygt.

Så hold mig bare ind til dig!

Lad os få en chance til!

Lad os finde på en ny og bedre vej!

Mit liv har budt på mange og svære nederlag.  
Tør jeg nu tro på bedring og håb den nye dag?  
Jeg tænker tit på alt det, som jeg har gjort forkert;  
en gang imellem dristig, en anden gang genert.

Men når du rør' ved mig, så føles det så trygt,  
og jeg mærker, jeg er mellem håb og frygt.

Så hold mig bare ind til dig!

Lad os få en chance til!

Lad os finde på en ny og bedre vej!

En gang imellem ønsker jeg, du var langt herfra.  
En gang imellem er du den kvinde, jeg vil ha'.

Jeg mærker, du er ivrig, og du tror, det nok skal gå.  
Nu må jeg ikke tøve mer – det kan jeg nok forstå.  
Dæmonerne, som hærger, skal slettes fra mit sind.  
Jeg ved, de dukker op igen og banker og vil ind.

Men når du rør' ved mig, så føles det så trygt,  
og jeg mærker, jeg er mellem håb og frygt.

Så hold mig bare ind til dig!

Lad os få en chance til!

Lad os finde på en ny og bedre vej!

# Jeg græder kun når det er regn

(Crying in the Rain)

med the Everly Brothers: <https://www.youtube.com/watch?v=Bz0Sscke9z4>

Melodi: Carole King

Originaltekst: Howard Greenfield

Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 2013

Jeg vil aldrig la det ske  
at du skal få mine tårer at se.  
Ingen ny besked  
om min kærlighed  
skal forstyrre og gi tegn.  
Jeg græder kun, når det er regn.

Hvis du møder mig på vejen,  
kan du kende tårer fra regn?  
Det gør ondt endnu,  
at det gik itu;  
men min sorg er helt min egen.  
Jeg græder kun, når det er regn.

Går en tur i stærke byger  
og gennemlever alt, der var med dig.  
Det skælver i mit hjerte,  
men ingen ser min smerte;  
for du skal aldrig høre mer fra mig.

Jeg længes efter sol i mit sind.  
Ingen ved, hvornår den bryder ind,  
og mit nederlag  
er min egen sag;  
for jeg skjuler det forlegen  
og græder kun, når det er regn.

Går en tur i stærke byger  
og gennemlever alt, der var med dig.  
Det skælver i mit hjerte,  
men ingen ser min smerte;  
for du skal aldrig høre mer fra mig.

Jeg længes efter sol i mit sind.  
Ingen ved, hvornår den bryder ind,  
og mit nederlag  
er min egen sag;  
for jeg skjuler det forlegen  
og græder kun, når det er regn.  
Jeg græder kun, når det er regn.  
Jeg græder kun, når det er regn.

# Der er ikke mere, du ka' gør

*Melodi: Bob Dylan (It's All Over Now, Baby Blue)*

*Med Bob Dylan: [Bob Dylan - It's All Over Now, Baby Blue - Bing video](#)*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1973*

Se det sted, hvor I har levet, er så øde nu.  
Du stirrer på en verden, som er gået itu.  
Du har intet andet, du vil nå,  
ingen andre steder, du kan gå.  
Hun sagde "farvel" - og "tak!", som man jo bør,  
og der er ikke mere, du ka' gør'.

Se, den seng, hvor I har sovet, er nu blevet for stor,  
og du er blevet tyndere, end du var i fjor.  
Det har taget på dig, ka' jeg se;  
du troede aldrig, sådan noget ku' ske;  
men hun er gået, har smækket med din dør,  
og der er ikke mere, du ka' gør'.

Det var din første kærlighed, som gik forbi,  
den første, har du sagt mig, som var mening i.  
De andre, du har truffet, sagde for lidt,  
som virkelig sagde dig noget særlig tit,  
og nu er du så trist som aldrig før;  
for der er ikke mere, du ka' gør'.

Du spør dig selv, hvorfor det ikke kunne gå.  
Der er så meget, som man ikke kan forstå.  
I havde så meget til fælles, troede du.  
Vi andre troede det samme indtil nu.  
Men du må hellere stoppe med at spør';  
for der er ikke mere, du ka' gør'.  
Nej, der er ikke mere, du ka' gør'.

# En bold der er rød

*Melodi: Bruce Woodley & Paul Simon (Red Rubber Ball)*

*- med the Seekers*

<https://www.youtube.com/watch?v=dLnWtTbNLDE>

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 2017*

Det er en gammel sandhed, at kærlighed gør blind.  
Det var noget, jeg sku lære, og nu er det sivet ind.  
For du var lidt for lunefuld, og pludselig var du gået.  
At du var helt forkert for mig, det har jeg nu forstået.

Men jeg kommer ovenpå igen.  
Det værste er ovre nu,  
og morgensolen skinner som en bold, der er rød.

Hver gang jeg tænker på dig, får jeg smerter i mit bryst;  
for du lyttede aldrig til mig, når jeg trængte til lidt trøst.  
Du kørte bare derudaf, og du standsede aldrig op,  
og det sled så voldsomt på mig i min sjæl og i min krop.

Men jeg kommer ovenpå igen.  
Det værste er ovre nu,  
og morgensolen skinner som en bold, der er rød.

Jeg har lagt det hele bag mig – jeg har valgt en anden vej,  
og hvis vi aldrig mødes, er det sikkert bedst for mig.

Den rutsjebanetur, vi tog, er gået helt i stå,  
fordi der var så meget, som vi aldrig kunne nå.

Men jeg kommer ovenpå igen.  
Det værste er ovre nu,  
og morgensolen skinner som en bold, der er rød.

Ja jeg kommer ovenpå igen.  
Det værste er ovre nu,  
og morgensolen skinner som en bold, der er rød.

# Lad os være venner

*Melodi og tekst:  
Jørgen Olsen den Yngre - 1974*

Lad os være venner,  
som vi var en gang,  
selv om der er meget, vi skal glemme!  
Tænk på dem, vi kender,  
tænk endnu en gang  
på den tid, før sorgerne blev slemme!

Skønt der er sket så meget,  
vil jeg håbe lidt endnu:  
En dag ka' vi tale sammen igen.  
Det er i hvert fald,  
hvad jeg synes, at vi sku',  
og nu spø'r jeg dig: Hvad synes du?

Det gør verden indholdsrig og større,  
når der er et sted, man ka' gå hen.  
Jeg ønsker, der var noget, jeg ku' gøre,  
så vi ku' bli' venner igen.

Glem de onde tider,  
som nu er forbi!  
Tror du virkelig på, de kommer tilbage?  
Find de lyse sider,  
ting som du ka' li',  
både i de svundne og kommende dage!

Siger man hinanden noget,  
må man aldrig sige farvel,  
selv om der har været megen fortrød.  
Det kan bli' godt igen  
til sidst alligevel.  
Det er faktisk bare op til os selv.

Det gør verden indholdsrig og større,  
når der er et sted, man ka' gå hen.  
Jeg ønsker, der var noget, jeg ku' gøre,  
så vi ku' bli' venner igen.

# I næt blåw Peters kuen holdt te

Melodi: Robbie Robertson (*The Night They Drove Old Dixie Down*)

med the Band: <https://www.youtube.com/watch?v=w69ZVHpjYAk>

Himmerlandsk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1974

Peter Jensen wa gywt, men haðð slet ingen bøen,  
å det, skjønt de hwa awten tåw en kraftig tøn.

Hon wa trøjåfyrre, og han wa lidt mier.

Man weðð jo alder hwa dæ skier.

Det ka jo da wær', det lykkes en gång;  
men somtie så falder tien lidt lång.

I næt blåw Peters kuen holdt te,  
da hon wa trukken o tøjwwe.

I næt blåw Peters kuen holdt te,

Å dewwe Peter, dæ gøjwwe.

Kom så: ..... støn støn støn .....

..... støn støn støn ..... ..... støn støn støn .....

Hwem wa det, dewwe galt mæ, hende eller ham?

At de slet ingen bøen fæk, wa gånok en skam.

De haðð fylt e kammer mæ børnetøjw;

Men hvorfor haðð de ålt det døjw?

For o bøen dæ blåw dæ jo alder nuen,

Trods ålt, hwa Peter gøjww we sin kuen.

I næt blåw Peters kuen holdt te,  
da hon wa trukken o tøjwwe.

I næt blåw Peters kuen holdt te,

Å dewwe Peter, dæ gøjwwe.

Kom så: ..... støn støn støn .....

..... støn støn støn ..... ..... støn støn støn .....

Det wa synd, de wa jænne mæ djæ goer å juer.

Peter såe te Marie manne trøjstens uer:

”De'e faðtisk slet æ` fo sjænt ino.

Læ wås no sij hodan de ka goe.

Wi må alder tæw muððe, min wen.

I næt så prøjwwe wi ijæn!”

I næt blåw Peters kuen holdt te,  
da hon wa trukken o tøjwwe.

I næt blåw Peters kuen holdt te,

Å dewwe Peter, dæ gøjwwe.

Kom så: ..... støn støn støn .....

..... støn støn støn ..... ..... støn støn støn .....

I næt blåw Peters kuen holdt te,  
da hon wa trukken o tøjwwe.

I næt blåw Peters kuen holdt te,

Å dewwe Peter, dæ gøjwwe.

Kom så: ..... støn støn støn .....

..... støn støn støn ..... ..... støn støn støn .....

# Hang on to the Good Memories

*Melodi og tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1973*

Hang on to the good memories!  
Remember the days of joy and peace!  
Please forget all your sorrow  
When you wake up tomorrow,  
But hang on to good memories!

I know the time we spent together has contained a lot of pain,  
And I know it will be hard for you to join in this refrain,  
But if you want to avoid eternal hurt to your mind  
It's the only piece of advice I can find:

Hang on to the good memories!  
Remember the days of joy and peace!  
Please forget all your sorrow  
When you wake up tomorrow,  
But hang on to good memories!

I know the things I did to you caused so much harm against my wish,  
For I realized too late that I was not of your relish,  
But I must have been nice to you just once in a while.  
Yes, I'm sure that there were times I made you smile.

Hang on to the good memories!  
Remember the days of joy and peace!  
Please forget all your sorrow  
When you wake up tomorrow,  
But hang on to good memories!

I know the way I used to act made you so nervous every day,  
And I know you spent a lot of time to think what you should say,  
For you were not strong enough to tell the truth and see me cry,  
And at last, you just preferred to say goodbye.

Hang on to the good memories!  
Remember the days of joy and peace!  
Please forget all your sorrow  
When you wake up tomorrow,  
But hang on to good memories!

Hang on to the good memories!

# Dagdrømmeri

*Melodi: Georges Moustaki (Il est trop tard)*

*med Georges Moustaki <https://www.youtube.com/watch?v=T2cGlSbvSh4>*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 2014*

Da du var sytten år,  
det stadig for mig står  
som om det var i går.

Dagdrømmeri

om at holde i hånd,  
om at knytte et bånd.

Tiden går – tiden går.

Der er gået alt for mange år.

En ungdom fløj af sted,  
og drømmene fløj med,  
mit sværmeri holdt ved.

Dagdrømmeri

om at være din mand  
være bedre end han.

Tiden går – tiden går.

Der er gået alt for mange år.

En dag så fik du fri.  
Han gik sin vej, fordi  
en yngre kom forbi.

Dagdrømmeri.

Jeg er stadig genert,  
og det føles forkert.

Tiden går – tiden går.

Der er gået alt for mange år.

Da du var sytten år,  
det stadig for mig står  
som om det var i går.

Dagdrømmeri

om at holde i hånd,  
om at knytte et bånd.

Tiden går – tiden går.

Der er gået alt for mange år.

En aften går på hæld.  
Jeg sidder for mig selv.

Det blev alligevel  
dagdrømmeri.

# Lykken er et andet sted

*Melodi: Russisk folkemelodi, arr. Tom Springfield*

*(The Carnival Is Over)*

*med the Seekers: <https://www.youtube.com/watch?v=nze8B39OB0k>*

*Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1985*

Du har spændt din sæk på ryggen,  
du går op til motorvejen,  
mens jeg står og vinker til dig  
i den stille sommerregn.

Skal jeg aldrig mere se dig?  
Finder hjertet aldrig fred?  
Skal jeg hele livet føle:  
Lykken er et andet sted?

Og du hæver tommelfingeren,  
mens du sender mig et smil.  
Du skal rejse til dit hjemland,  
køre mange hundrede mil.

Skal jeg aldrig mere se dig?  
Finder hjertet aldrig fred?  
Skal jeg hele livet føle:  
Lykken er et andet sted?

Og jeg har en klump i halsen,  
og mit hjerte slår for hårdt.  
Vi har samlet stærke minder,  
skønt vor sommer var så kort.

Skal jeg aldrig mere se dig?  
Finder hjertet aldrig fred?  
Skal jeg hele livet føle:  
Lykken er et andet sted?

Nu er der en bil, der standser.  
Vil du komme langt med den?  
Horisonten ta'r dig fra mig,  
Og jeg spø'r mig selv igen:

Skal jeg aldrig mere se dig?  
Finder hjertet aldrig fred?  
Skal jeg hele livet føle:  
Lykken er et andet sted?  
Skal jeg hele livet føle:  
Lykken er et andet sted?

# Endnu en dør

Melodi: Graeme Allwright (*Il faut que je m'en aille*)  
med Graeme Allwright: <https://www.youtube.com/watch?v=LFYhsmuLSZU>  
Dansk tekst: Jørgen Olsen den Yngre - 1984

Endnu en dør skal lukkes i.  
Nu er vort møde snart forbi.  
En lille tåre er på vej.  
Det, vi fik sammen, var ikke kun en leg.  
Vi drikker ud for sidste gang,  
imens vi synger afskedssang.  
Måske vi ses en gang igen.  
Vi tænker på jer, hvor end vi rejser hen.

Vi kom hinanden temmelig nær,  
og vi blev stærkere hver især;  
for vi ku' mærke dag for dag:  
Vi kæmper virkelig for den samme sag.  
Vi drikker ud for sidste gang,  
imens vi synger afskedssang.  
Måske vi ses en gang igen.  
Vi tænker på jer, hvor end vi rejser hen.

Vi fik en stor inspiration,  
og den var ikke kun for nogen.  
Nej, vi var alle sammen med,  
Så vi ka' love, at kampen ska' bli' ved.  
Vi drikker ud for sidste gang,  
imens vi synger afskedssang.  
Måske vi ses en gang igen.  
Vi tænker på jer, hvor end vi rejser hen.

Lad os nu se om et par år,  
om venskabsbånd endnu består.  
Måske har tiden slidt itu  
den tætte varme, vi alle føler nu.  
Vi drikker ud for sidste gang,  
imens vi synger afskedssang.  
Måske vi ses en gang igen.  
Vi tænker på jer, hvor end vi rejser hen.

Sig nærmer tiden for vort brud,  
og arm i arm vi følges ud.  
Vi siger farvel til dette sted,  
men kæmper videre for kærlighed og fred.  
Vi drikker ud for sidste gang,  
imens vi synger afskedssang.  
Måske vi ses en gang igen.  
Vi tænker på jer, hvor end vi rejser hen.